

# **Activiteitenprogramma 'De Ark'**

## **Najaar 2019**

Aanmelden voor activiteiten kan per mail  
via [opgeven@dearkonline.nl](mailto:opgeven@dearkonline.nl)  
of per telefoon (of app/sms) naar 06-38304109

*Een kalender waarop de activiteiten zijn ingevuld, vindt u op  
onze website, [www.dearkonline.nl](http://www.dearkonline.nl), door te klikken op de tab  
Actueel en dan op Agenda.*

### **1. Startzaterdag/zondag: 14-15 september**

Op startzaterdag hebben we vanaf 16:00 uur een leuk informeel programma met allerlei spellen, buiten of binnen, afhankelijk van het weer. Vanaf 17:00 uur is er de traditionele barbecue. Aanmelding is belangrijk en kan vanaf nu, de kosten à €5 p.p. (met een maximum van €15 per gezin) worden ter plekke betaald.

Op zondagmorgen is er na de startdienst koffiedrinken. Dan wordt er ook door diverse groepen reclame gemaakt voor hun activiteit of hun vacatures.

### **2. Twintig jaar Volgerlanden: 21 september**

Op zaterdag 21 september wordt in de wijk De Volgerlanden groots gevierd dat de wijk twintig jaar bestaat. De Ark staat er nog maar 13 jaar, maar we zijn de enige kerk in de wijk en ons is gevraagd om zowel in de centrale festivaltent aanwezig te zijn, als te zorgen dat De Ark die dag open is. We hebben besloten om voor die dag de vloer van onze kerkzaal vrij te maken en daarop een replica van het vloerlabyrint van de kathedraal van Chartres neer te leggen, zodat bezoekers dat labyrint kunnen lopen. De Ark is open van 10:00 tot 17:00 uur, en op de hele uren vanaf 11:00 t/m 16:00 uur zal iets verteld worden over dat labyrint als beeld van de levensweg.

### **3. Loofhuttenfeest: 12-20 oktober**

Voor het derde jaar op rij vieren we Loofhuttenfeest als een uitgebreide dankviering voor het leven en alle zegeningen van de schepping.

-Op **zaterdagmiddag 12 oktober** wordt de loofhut opgebouwd in de tuin naast De Ark. Wie mee wil helpen, jong of ouder, is welkom.

-Op **zondagmiddag 13 oktober** om 15:00 uur houdt ds. Piet van Veldhuizen een verhaal dat uitlegt hoe Loofhuttenfeest ooit van de christelijke kalender is verdwenen, en hoe we er nu mee kunnen omgaan.

-Op **maandag, dinsdag en woensdag (14-16 oktober)**, telkens van 20:00 tot 21:30 uur, lezen we telkens éénderde van het boek Prediker,

het bijbelboek dat bij Loofhuttenfeest hoort, en wisselen we daarover van gedachten. Je kunt ook één of twee avonden meedoen.

-Alle bijeenkomsten van die week met minder dan 20 deelnemers zullen, als het weer het toelaat, in de loofhut worden gehouden.

#### 4. Excursie naar joods Antwerpen

Het gaat gebeuren op zondag 3 november. Op zondag, omdat zo'n excursie op sabbat niet kan. We vertrekken na onze eigen kerkdienst, in principe met auto's naar P+R-station Noorderkempen en vandaar het laatste stukje met de trein. De joodse wijk grenst aan het Centraal

Stati

bezo

van

**Wegens organisatorische complicaties in Antwerpen is deze excursie doorgeschoven naar zondag 22 maart 2020**

leiding

de

restaurant Hoffy's, ook weer met uitleg erbij. De kosten voor treinkaartje, rondleiding en diner zullen circa €50 per persoon bedragen. Er is plaats voor 25 deelnemers. Opgeven kan via [opgeven@dearkonline.nl](mailto:opgeven@dearkonline.nl). Voor vragen kun je terecht bij Marianne Kik, 06-41204097.

#### 5. Vierkerkenproject in november: 'Het kan groener'

Ieder jaar organiseren de predikanten van de Bethelkerk, De Hoeksteen, de Open Hof en De Ark samen een programma van vier avonden over een thema van maatschappelijk belang. Dit jaar gaat het over de vragen waarvoor we staan vanwege het opwarmende klimaat en de noodzaak om over te gaan op duurzame energie. Er komt in september een aparte folder over dit project. Noteer alvast de data: **zondag 10 november om 15:00 uur in De Ark** (ds. Trees van Montfoort over haar boek 'Groene Theologie'), en de woensdagavonden 13, 20 en 27 november.

#### 6. Koffiemorgens

Eens per twee weken op donderdagmorgen, vrije inloop, koffie en een praatje vanaf 10 uur. De predikant doet mee tussen 10:30 en 11:00 uur en brengt meestal iets te sprake wat hem bezighoudt. *Op 5 en 19 sep, 3, 17 en 31 okt, 14 en 28 nov, 12 dec*

## **7. Bijbelkring A / dienstvoorbereiding**

Circa eens per twee weken bespreken we op maandagavond de schriftlezingen voor de aankomende zondag. We zoeken er ook liederen bij. Er is een vaste kern maar je kunt ook voor één keer of zo af en toe meedoen. *Op maandagen 19.30-21.00 uur – 16 en 23 sep, 7 en 21 okt, 4 en 18 nov, 2 en 16 dec*

## **8. Bijbelkring B**

Een bijbelkring onder leiding van ons gemeentelid ds. Emöke van Bolhuis, bij haar thuis (Agaat Oomstraat 14). Bijbellezen en aandacht voor elkaar gaan hier samen op. Voor inlichtingen: Gertine van den Berg, tel. 681 4066.

## **9. Bijbelkring CD**

Een kring over Bijbel, geloof en levensvragen, momenteel vooral veertigers/vijftigers, aan huis bij Froukje en Hennie de Bruin, Brederodehof 27, op donderdagen van 20:30 tot 22:00 uur. Via een appgroep checken we steeds of er voldoende mensen meedoen. Ds. Piet van Veldhuizen leidt de gesprekken. *Op 19 sep, 3 okt, 7 en 28 nov, 19 dec.*

## **10. Gesprekskring ‘Kijk op geloof’**

Het tiende seizoen alweer van deze kring die eens per twee weken op dinsdagmorgen (10:00-11:30) bijeenkomt. We bespreken soms een boek, soms onze eigen vrije thema's. In ieder geval houden we alles graag opnieuw tegen het licht, kritisch, vrijmoedig en met een warm hart. Waarschijnlijk gaan we nog even door met het lezen van kersvers in het Nederlands vertaalde hoofdstukken uit *In the Shelter* van de Ierse theoloog/dichter Pádraig Ó Tuama. Ds. Piet van Veldhuizen maakt deze vertaling, het boekje zal dit najaar verschijnen. *Op 3 en 17 sep, 1, 15 en 29 okt, 12 en 26 nov, 10 dec.*

## **11. Stiltemeditatie**

In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van 'voor God zijn') vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We doen het in De Ark eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur, in bovenzaal C. We zitten op een meditatielukje, kussen of op een stoel, er is een heel korte inleiding en dan zijn we een uur samen stil (met halverwege een beweegpauze, voor de doorbloeding). We sluiten af met een Bijbelfragment en praten na bij koffie/thee. Meestal zijn we met zes of zeven personen, er is plek voor maximaal vijftien.

*Op 7 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec.*

## **12. Studiegroep 'God 9.0'**

De groep die het vertaalproces van het boek *God 9.0* van dichtbij heeft meegemaakt, gaat door met het bestuderen van de thematiek. Nu zal ds. Piet van Veldhuizen voor elke bespreking een stuk uit het Duitse werkboek *Integrales Christentum* van Marion Küstenmacher vertalen. Je moet *God 9.0* wel gelezen hebben om in deze groep te kunnen meedoen. *Op zaterdag 12 okt, 9 nov, 14 dec, telkens van 11:00 tot 13:00 uur, met lunch.*

## **13. Literatuurkringen**

In deze kringen wordt circa eens per zes tot acht weken o.l.v. Gé van der Feijst een roman besproken. Voor de gehele kring worden voldoende exemplaren bij de bibliotheek geleend, zodat ieder ruim de tijd heeft om het boek te lezen. Als de roman verfilmd is, wordt dikwijls ook de film bekeken. Momenteel lopen er twee kringen van circa 7 personen. Informatie bij de familie Van der Feijst, tel. 6812224.

## **14. Kerstviering voor senioren**

Op donderdag 19 december hebben we de kerstviering voor senioren met een liturgie en een broodmaaltijd, en met veel gelegenheid voor ontmoeting. Inloop om 16:30 uur, start van de liturgie om 17:00 uur, afsluiting rond 19:00 uur. Aanmelden kan bij Paul Beekhof, 06-239 245 90. Graag ook aangeven of u opgehaald en thuis gebracht wilt worden.

## 15. Activiteiten voor jongeren en kinderen

Incidentele activiteiten voor kinderen en jongeren worden telkens via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Veel club-activiteiten voor diverse leeftijden vinden plaats in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof – zie [www.jeugdcentrumambacht.nl](http://www.jeugdcentrumambacht.nl)

## 16. Catechese voor jongeren

-Basiscatechese voor leerlingen van basisschoolgroepen 7 en 8: elke maandag vanaf 23 september van 14:30 tot 15:15, behalve in de Herfstvakantie. Dit vindt plaats in De Ark.

-Eet & Weet, voor 12-14 jarigen: op de woensdagen 9 en 30 oktober en 13 en 27 november – van 18:00 tot 19:15 uur in De Open Hof.

-Big News Meeting, voor 14-16 jarigen, op de zondagmiddagen 29 sep, 27 okt en 24 nov van 16:00 tot 17:30 uur op De Hoge Bogerd 66.

-CrossLight, voor 17-plussers: op een aantal zondagmorgens na de kerkdienst in De Open Hof (info: Daniël Poesiat, 06-39241954).

*Tijdens onze kerkdiensten is er **kinderkerk** voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Tijdens scholendiensten en met Kerst en Pasen is er alleen kinderkerk voor de onderbouw. Eens per maand is er tijdens de kerkdienst in één van de zalen **jeugdkerk** voor 12-15 jarigen waar in principe hetzelfde thema als in de kerkdienst aan de orde is.*

## 17. Bijbeluur in Sophiastaete

Op de eerste maandagmiddag van de maand komen we om 15:30 uur bijeen in de ontmoetingsruimte op de begane grond van Sophiastaete aan de Druivengarde. We zingen wat, lezen uit de Bijbel, er is een overweging (afwisselend door dhr Andries Gort en door ds Piet van Veldhuizen) en we zijn met elkaar in gesprek. Dus op 2 sep, 7 okt, 4 nov en 2 dec.

## 18. Maaltijden in Sophiastaete en in het jeugdcentrum

Tweemaal per maand is er op vrijdagavond 'Samen aan Tafel', een maaltijd in Sophiastaete, gekookt door Le Grand Bras en geserveerd door een vrijwilligersteam uit De Ark, voor mensen die in prettig

gezelschap willen eten. De maaltijd kost € 10,95. Op de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> vrijdag van elke maand, aanmelden bij Henny Daams via telefoon 06-15484558.

Eens per twee weken is er op donderdagavond een maaltijd in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof, die wordt gekookt door een groep vrijwilligers uit de drie hervormde wijken. Informatie bij Nel van Dijke, 078-6813571.

### **19. Kennismaking voor nieuwe leden en belangstellenden**

Viermaal per jaar hebben we na de kerkdienst een bijeenkomst voor nieuwe leden en belangstellenden, waar leden van de kerkenraad je bijpraten over het reilen en zeilen in onze gemeente. In dit najaar hebben we zulke bijeenkomsten op de zondagen 8 september en 10 november. Het duurt pakweg een uurtje.

### **20. Spreekuur**

Op vrijwel elke donderdag houdt ds. Piet van Veldhuizen inloopspreekuur van 9:00 tot 10:30 uur. Je kunt dan bij hem terecht om iets te bespreken of te vragen, of om een afspraak te maken voor een ongestoord gesprek op een ander moment.

---

## **Overzicht**

*(de nummers verwijzen naar de info in deze folder)*

### **Evenementen:**

Startzaterdag (1), 20 jaar Volgerlanden (2), Loofhuttenfeest (3), Excursie Antwerpen (4), Vierkerkenproject (5)

### **Kringen:**

Bijbelkring A (7), Bijbelkring B (8), Kring CD (9), Kijk op Geloof (10), Studiegroep God 9.0 (12), Literatuurkringen (13)

### **Jongeren:**

Catechese (16), verdere activiteiten (15)

### **Ouderen:**

Bijbeluur (17), Maaltijden (18), Seniorenkerstviering (14)

### **Doorlopende activiteiten:**

Koffiemorgens (6), Stiltemeditatie (11), Spreekuur (20)

*De wekelijkse digitale nieuwsbrief van de predikant geeft telkens de meest actuele informatie. Abonneren kan via onze website [www.dearkonline.nl](http://www.dearkonline.nl) – zodra u op de website een tabblad aanklikt (bijvoorbeeld 'Contact'), ziet u rechts het aanmeldingsvenster voor de nieuwsbrief. Mocht het niet lukken, meld dan dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen via [opgeven@dearkonline.nl](mailto:opgeven@dearkonline.nl)*