

Activiteitenprogramma 'De Ark'

Voorjaar 2020

Aanmelden voor activiteiten kan per mail
via opgeven@dearkonline.nl
of per telefoon (of app/sms) naar 06-38304109

*Een kalender waarop de activiteiten zijn ingevuld, vindt u op
onze website, www.dearkonline.nl, door te klikken op de tab
Actueel en dan op Agenda.*

Enmalig/kortlopend:

1. Leerhuisavond over Hooglied

Op donderdag 6 februari komt ds. Birke Rapp van PKN-kerk De Morgenster uit Papendrecht een leerhuis-avond verzorgen over het Bijbelboek Hooglied. Ze zal zowel de betekenis van het lied als liefdespoëzie belichten, als de uitleg in de rabbijns-joodse traditie. Dit is een avond vanuit de werkgroep Kerk & Israël. Aanvang 20:00 uur, in De Ark. Aanmelden is niet nodig.

2. Kloosterweekend

Van vrijdagmiddag 14 t/m zondagmiddag 16 februari gaat een groep van 15 personen op retraite in de Abdij van Tongerlo. Het thema wordt 'Heiligen en rolmodellen'. De groep is al volgeboekt maar je kunt op de reservelijst worden gezet.

3. Vespers in de veertigdagentijd

Op zeven woensdagen in de weken voorafgaand aan Pasen hebben we in De Ark vespervieringen: dat is telkens een kleine liturgie, zonder preek, als rustmoment in de lijdenstijd. Het begint om 19:30 uur en duurt een halfuur.

4. Geloven voor doorstarters

Vijf woensdagavonden in de weken op weg naar Pasen. Zoals er alfacursussen zijn voor startende gelovigen, is dit een serie avonden voor 'doorstarters' die er nog weleens opnieuw over willen denken. Het begint met de vraag: wat van het geloof (of van de kerk) wil je graag achter je laten en wat wil je graag houden of vinden? Bij een doorstart moeten zowel de hindernissen als de perspectieven aan de orde komen. Voor alle leeftijden! Op 4, 11 en 25 maart en 1 en 8 april, telkens om 20:00 uur (na de vesper). Aanmelding is wel nodig!

5. Excursie naar joods Antwerpen

Het gaat, na aanvankelijk uitstel, nu toch echt gebeuren op zondag 22 maart. Op zondag, omdat zo'n excursie op sabbat niet kan. We

vertrekken na onze eigen kerkdienst, in principe met auto's naar P+R-station Noorderkempen en vandaar het laatste stukje met de trein. De joodse wijk grenst aan het Centraal Station. Een gids gaat ons daar rondleiden en veel vertellen. We bezoeken ook één van de synagoges. Het plan is om na een rondleiding van ruim twee uur een kosjer diner te gebruiken bij het beroemde restaurant Hoffy's, ook weer met uitleg erbij. De kosten voor treinkaartje, rondleiding en diner zullen circa €50 per persoon bedragen. Er is plaats voor 25 deelnemers. Opgeven kan via opgeven@dearkonline.nl. Voor vragen kun je terecht bij Marianne Kik, 06-41204097.

6. Hemelvaartsdag: dauwtrappen!

Op Hemelvaartsdag blijft De Ark dicht, want we komen samen in het kerkje van Kijfhoek. De kerkdienst is om 9:00 uur. Maar al om 7:00 uur gaan we vanaf die plek een wandeling maken. En rond 8:15 uur gaan we buiten bij het kerkje ontbijten – daarvoor moet je zelf je boterhammen meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelding is niet nodig.

7. Feest van de Geest

Net als twee jaar geleden doet De Ark mee aan een kunstroute rond Pinksteren waarbij kunstenaars in een aantal kerken iets neerzetten of uitvoeren vanuit het Pinksterthema. Dit jaar is het motto 'Water en vuur'. De deelnemende kerken zullen in het Pinksterweekeinde op zaterdagmiddag, zondagmiddag en maandagmiddag open zijn voor bezoekers die de route langsgaan. Meer informatie volgt t.z.t.

8. Over ikonen: Thea Bouwman

Predikant Thea Bouwman uit Papendrecht schildert ikonen. Dat is een geestelijke beoefening in een lange, eerbiedwaardige traditie. Op donderdagavond 4 juni komt zij daarover vertellen en zij zal ook veel voorbeelden laten zien. Op de zondag daarna, 7 juni, zal ze in onze kerkdienst voorgaan. Zie haar website www.theabouwmaniconen.nl. Aanmelding is niet nodig, de avond begint om 19:30 uur.

Doorlopende kringen en terugkerende bijeenkomsten

9. Koffiemorgens

Eens per twee weken op donderdagmorgen, vrije inloop, koffie en een praatje vanaf 10 uur. De predikant doet mee tussen 10:30 en 11:00 uur en brengt meestal iets te sprake wat hem bezighoudt. *Op 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 5 en 19 mrt, 2, 16 en 30 apr, 14 en 28 mei.*

10. Bijbelkring A / dienstvoorbereiding

Circa eens per twee weken bespreken we op maandagavond de schriftlezingen voor de aankomende zondag. We zoeken er ook liederen bij. Er is een vaste kern maar je kunt ook voor één keer of zo af en toe meedoen. *Op maandagen 19.30-21.00 uur – 20 jan, 3 en 17 feb, 2, 23 en 30 mrt, 6 en 20 apr, 18 en 25 mei.*

11. Bijbelkring B

Een bijbelkring onder leiding van ons gemeentelid ds. Emöke van Bolhuis, bij haar thuis (Agaat Oomstraat 14). Bijbellezen en aandacht voor elkaar gaan hier samen op. Voor inlichtingen: Gertine van den Berg, tel. 681 4066.

12. Kring C

Een kring over Bijbel, geloof en levensvragen, momenteel vooral veertigers/vijftigers, aan huis bij Froukje en Hennie de Bruin, Brederodehof 27, op donderdagen van 20:30 tot 22:00 uur. Via een appgroep checken we steeds of er voldoende mensen meedoen. Ds. Piet van Veldhuizen leidt de gesprekken. *Op 9 en 30 jan, 20 feb, 5 mrt, 2 en 23 apr, 14 mei.*

13. Gesprekskring 'Kijk op geloof'

Het tiende seizoen van deze kring die eens per twee weken op dinsdagmorgen (10:00-11:30) bijeenkomt. We bespreken soms een boek, soms thema's naar keuze. In ieder geval houden we alles graag opnieuw tegen het licht, kritisch, vrijmoedig en met een warm hart. *Op 14 en 28 jan, 11 en 25 feb, 10 en 24 mrt, 7 en 21 apr, 12 en 26 mei.*

14. Stiltemeditatie

In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van 'voor God zijn') vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We doen het in De Ark eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur, in bovenzaal C. We zitten op een meditatielkrukje, kussen of op een stoel, er is een heel korte inleiding en dan zijn we een uur samen stil (met halverwege een beweegpauze, voor de doorbloeding). We sluiten af met een Bijbelfragment en praten na bij koffie/thee. Meestal zijn we met zes of zeven personen, er is plek voor maximaal vijftien.

Op 4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei.

15. Studiegroep 'God 9.0'

De groep die het vertaalproces van het boek *God 9.0* van dichtbij heeft meegemaakt, gaat door met het bestuderen van de thematiek. Nu zal ds. Piet van Veldhuizen geregeld een stuk uit het Duitse werkboek *Integrales Christentum* van Marion Küstenmacher vertalen. Je moet *God 9.0* wel gelezen hebben om in deze groep te kunnen meedoen. *Op zaterdag 18 jan, 8 feb, 14 mrt, 18 apr, 16 mei, telkens van 11:00 tot 13:00 uur, met lunch.*

16. Literatuurkringen

In deze kringen wordt circa eens per zes tot acht weken o.l.v. Gé van der Feijst een roman besproken. Voor de gehele kring worden voldoende exemplaren bij de bibliotheek geleend, zodat ieder ruim de tijd heeft om het boek te lezen. Als de roman verfilmd is, wordt dikwijls ook de film bekeken. Momenteel lopen er twee kringen van circa 7 personen. Informatie bij de familie Van der Feijst, tel. 6812224.

17. Activiteiten voor jongeren en kinderen

Incidentele activiteiten voor kinderen en jongeren worden telkens via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Veel club-activiteiten voor diverse leeftijden vinden plaats in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof – zie www.jeugdcentrumambacht.nl

18. Catechese voor jongeren

-Basiscatechese voor leerlingen van basisschoolgroepen 7 en 8: vanaf 6 januari elke maandag tot aan Pasen van 14:30 tot 15:15, behalve op 24 februari, 9 en 16 maart. Dit vindt plaats in De Ark.

-Eet & Weet, voor 12-14 jarigen: op de woensdagen 22 januari, 5 en 19 februari, 11 en 25 maart – van 18:00 tot 19:15 uur in De Open Hof.

-Big News Meeting, voor 14-16 jarigen, op nader te bepalen data, info bij Jelle van der Weijde, jvdw1960@gmail.com.

-Crosslight, voor 16-plussers – op nader te bepalen data, info bij ds. Piet van Veldhuizen.

*Tijdens onze kerkdiensten is er **kinderkerk** voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Tijdens scholendiensten en met Kerst en Pasen is er alleen kinderkerk voor de onderbouw. Eens per maand is er tijdens de kerkdienst in één van de zalen **jeugdkerk** voor middelbare scholieren waar in principe hetzelfde thema als in de kerkdienst aan de orde is.*

19. Bijbeluur in Sophiastaete

Op de eerste maandagmiddag van de maand komen we om 15:30 uur bijeen in de ontmoetingsruimte op de begane grond van Sophiastaete aan de Druivengarde. We zingen wat, lezen uit de Bijbel, er is een overweging (afwisselend door dhr Andries Gort en door ds Piet van Veldhuizen) en we zijn met elkaar in gesprek. Dus op 6 jan, 3 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei.

20. Maaltijden in Sophiastaete en in het jeugdcentrum

Tweemaal per maand is er op vrijdagavond 'Samen aan Tafel', een maaltijd in Sophiastaete, gekookt door Le Grand Bras en geserveerd door een vrijwilligersteam uit De Ark, voor mensen die in prettig gezelschap willen eten. De maaltijd kost € 10,95. Aanmelden en informatie bij Henny Daams via telefoon 06-15484558.

Eens per twee weken is er op donderdagavond een maaltijd in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof, die wordt gekookt door een groep vrijwilligers uit de drie hervormde wijken. Informatie bij Nel van Dijke, 078-6813571.

21. Kennismaking voor nieuwe leden en belangstellenden

Viermaal per jaar hebben we na de kerkdienst een bijeenkomst voor nieuwe leden en belangstellenden, waar leden van de kerkenraad je bijpraten over het reilen en zeilen in onze gemeente. In dit voorjaar hebben we zulke bijeenkomsten op de zondagen 1 maart en 24 mei. Het duurt meestal ongeveer drie kwartier.

22. Spreekuur

Op vrijwel elke donderdag houdt ds. Piet van Veldhuizen inloopspreekuur van 9:00 tot 10:30 uur. Je kunt dan bij hem terecht om iets te bespreken of te vragen, of om een afspraak te maken voor een ongestoord gesprek op een ander moment.

Overzicht

(de nummers verwijzen naar de info in deze folder)

Evenementen:

Israël-avond (1), Kloosterweekend (2), Excursie Antwerpen (5), Dauwtrappen (6), Feest van de Geest (7), Lezing over ikonen (8)

Kortlopende cursussen:

Geloven voor doorstarters (4)

Kringen:

Bijbelkring A (10), Bijbelkring B (11), Kring C (12), Kijk op Geloof (13), Studiegroep God 9.0 (15), Literatuurkringen (16)

Jongeren:

Catechese (18), verdere activiteiten (17)

Ouderen:

Bijbeluur (19), Maaltijden (20)

Doorlopende activiteiten:

Koffiemorgens (9), Stiltemeditatie (14), Spreekuur (22)

De wekelijkse digitale nieuwsbrief van de predikant geeft telkens de meest actuele informatie. Abonneren kan via onze website www.dearkonline.nl – zodra u op de website een tabblad aanklikt (bijvoorbeeld 'Contact'), ziet u rechts het aanmeldingsvenster voor de nieuwsbrief. Mocht het niet lukken, meld dan dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen via opgeven@dearkonline.nl