

Dit is geen cursus geloven voor beginners. Eerder voor mensen die ooit al eens stukgelopen zijn – op de kerk of op bepaalde geloofsvoorstellingen.

De startvraag zal zijn: wat uit de geloofstraditie wil je loslaten (of weiger je te aanvaarden), en wat wil je graag behouden of vinden? Met andere woorden, wat is voor jou de ballast en wat is de schat?

GELOVEN VOOR DOORSTARTERS

OVER DE SCHAT DIE JE ZOEKT EN DE BALLAST DIE JE KWIJT WILT

We gaan er bij deze bijeenkomsten van uit dat dit voor iedere persoon anders kan liggen. Voor de een is de kerk een obstakel voor het geloof, voor de ander is het een belangrijke hulp. De een ervaart God als een persoonlijk wezen, de ander loopt vast op het idee van God als persoon. Het is erg de moeite waard om met zulke vraagstukken vanuit persoonlijke betrokkenheid aan de slag te gaan. Als het goed is, geven deze vijf avonden een *boost* aan je omgang met levensvragen. Er ligt een raamwerk voor de vijf avonden klaar (z.o.z.), maar er is maximale ruimte om de invulling aan te passen aan wat er al doende ter sprake komt.

De avonden (z.o.z.) vinden plaats in pastoraal centrum De Ark. De gesprekken worden begeleid door de predikant van De Ark, Piet van Veldhuizen, die als theoloog en pastor ruime ervaring heeft met diverse vormen van spiritualiteit binnen en buiten de kerken.

Zie ook zijn website
www.woordenmetzielenzin.nl.



GELOVEN VOOR DOORSTARTERS

Vijf woensdagavonden in maart en april 2020

20:00-22:00 uur

- 4 maart: Wat wil je kwijt, wat wil je houden?
Of: wat wil je vinden, waar wil je verre van blijven?
- 11 maart: Wil je 'ergens bij horen' of is het voor jou een hoogst persoonlijk traject? *N.B.: beide kunnen goed zijn!!*
- 25 maart: Is God iemand of eerder iets (van 'er moet toch iets zijn')?
Wat is jouw Godsbeeld of wat hoop je dat het kan zijn?
- 1 april: Wanneer is iets 'waar' voor jou? Wat zijn je ankers?
Speelt de Bijbel of een ander boek een rol?
- 8 april: Bijna Pasen: hoe denk je over leven en dood?
Wat heb je met 'Jezus aan het kruis'?

*In het belang van het gesprek is het belangrijk om de hele serie te volgen.
Aanschuiven voor één avond is daarom niet mogelijk.*

Pastoraal Centrum De Ark, Olijfgaarde 12, Hendrik-Ido-Ambacht

Er wordt een bijdrage van €2 per avond in de kosten van koffie/thee gevraagd

Aanmelding en informatie:

Piet van Veldhuizen

06-38304109

ds@dearkonline.nl

www.dearkonline.nl

www.woordenmetzielenzin.nl