

NAJAAR 2021 – Activiteitenprogramma De Ark

Voorzichtig komt er weer van alles op gang. We houden de groepen klein zodat afstand houden mogelijk blijft zolang die regel van kracht is. Op dit blad vindt u de ingeroosterde activiteiten. Daar komt gaandeweg vast nog wel meer bij. Via de digitale nieuwsbrief 'Ark op Koers' krijg je wekelijks een overzicht van wat er staat te gebeuren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief: kies op www.dearkonline.nl het tabblad 'contact' en vul rechts op die pagina uw naam en mailadres in.

Start

Op 12 september hebben we onze **startzondag**. Thema: vallen en opstaan. Er staat op die dag een bijzonder schilderij in De Ark over de van zijn paard gevallen Paulus. Er zijn behalve de kerkdienst nog drie activiteiten voor opeenvolgende doelgroepen, want met z'n allen tegelijk, dat kan nog niet. Volg de nieuwsbrief voor meer informatie!!

Contact en inloop

De Ark is het hele najaar open van dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 11:00 uur. Je kunt in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken, koffie of thee drinken en een praatje maken in de vergaderzaal.

Wil je de **predikant** spreken: dat kan tijdens de openstellings-uren in De Ark, of anders na telefonische afspraak (06-38304109).

De tweewekelijkse **koffiemorgen** op donderdagen (10:00-11:30 uur) is er op 16 en 30 sept, 14 en 28 okt, 11 en 25 nov, 9 en 23 dec.

Kringen en groepen

Bijbelkring: Op maandagavond van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. Data: 20 en 27 sept, 18 en 25 okt, 15 en 29 nov, 20 dec. We bespreken telkens de schriftlezing voor de aankomende zondag en kiezen daar ook de liederen bij.

Kijk op Geloof: Omdat we niet meer dan tien mensen per groep kunnen hebben zolang de afstandsregel geldt, gaan we in twee lichtingen van start, A en B (dus graag even aanmelden!). Elke dinsdagmorgen zit één van beide groepen boven in zaal C. We bespreken thema's die met het geloof en de christelijke traditie te maken hebben.

Data: (A) 14 en 28 sep, 12 en 26 okt, 9 en 23 nov, 7 dec; (B) 21 sep, 5 en 19 okt, 2, 16 en 30 nov, 14 dec.

Literatuurkringen: Gé en Anneke van der Feijst leiden twee kringen die ongeveer eens per zes weken een literair boek bespreken. Voor informatie: 078-6812224.

Cursussen en projecten

Geloven voor doorstarters: een serie van vijf bijeenkomsten voor mensen die graag in een groep tegen het licht willen houden wat ze wel en niet kunnen (of willen) geloven. Vooral ook geschikt voor mensen die niet zomaar met de kudde van de kerk meelopen, en voor mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten. Er gaan in september/oktober drie groepen van maximaal 10 personen van start: op maandagmorgen, op dinsdagmiddag en op donderdagavond. Bij meer vraag komen er meer groepen later in het seizoen. Zie ook de folder in De Ark of op de website www.dearkonline.nl.

Vertaalkring God 9.0: dat is de kring die is ontstaan rond het vertaalproject van het boek God 9.0. De kring begint in september met een nieuw vertaalproject rond een soortgelijk boek, waarvoor we maandelijks één avond bijeenkomen. Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt.

Catechese en jeugd

Zie voor activiteiten en clubs voor kinderen en jongeren ook het programma van het **Jeugdcentrum** aan de Vijverhof waar veel jongerenwerk van de drie hervormde wijkkerken is gebundeld.

Website: jeugdcentrumambacht.nl

Basiscatechese: Een wekelijkse bijeenkomst van drie kwartier in De Ark op maandagmiddag om 15:30 uur, voor basisscholieren van groepen 7 en 8. Gaat van start op maandag 20 september.

Catechese voor middelbare scholieren: Eens per maand op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Open Hof – we starten en sluiten steeds met z'n allen, maar we gaan in leeftijdsgroepen uiteen voor gesprek over geloofsthema's. Zie de nieuwsbrief voor data.

Belijdeniscatechese: We horen het heel graag als er mensen zijn die belangstelling hebben voor een serie bijeenkomsten waarna er de gelegenheid is om belijdenis te doen (dat is, als volwassen gelovige bevestigen dat je erachter staat dat je ooit als kind gedoopt bent, óf als niet-gedoopte volwassene toetreden tot de kerkgemeenschap en dan ook gedoopt worden). Dat kan vanaf circa 17 jaar maar het kan ook nog als je negentig bent of iets daar tussenin. We maken dan een programma op maat. Graag melden bij de predikant, 06-38304109.

Overig

Stiltemeditatie: Eens in de maand zit een groepje mensen op zaterdagmorgen een uur in stilte in De Ark, op meditatiebankjes of -kussens of gewoon op een stoel. De predikant leidt de stilte kort in en sluit af met een Bijbelfragment. Het begint om 9:00 uur, na afloop drinken we een kop koffie of thee, ruim vóór 10:30 uur sta je weer buiten.

Loofhuttenfeest: Als het lukt zullen we tijdens het joodse Loofhuttenfeest weer een loofhut in de kerktuin hebben. Allerlei groepen en vergaderingen kunnen dan daar plaatsvinden in plaats van onder het vaste dak. Dit jaar valt Loofhutten vroeg: van 20-27 september. Op zondag 26 september staat dit dankfeest centraal in de kerkdienst.

Kloosterweekeinde: Zodra het weer kan en mag, willen we weer een kloosterretraite gaan organiseren in een van de vele abdijen met gastenkamers in Nederland of Vlaanderen. Dat zal dan zijn van vrijdagmiddag of -avond tot en met zondagmiddag. Informatie volgt via de nieuwsbrief!

Het mailadres opgeven@dearkonline.nl is dit najaar nog in gebruik voor het aanmelden van deelname aan de kerkdiensten, dus het is niet handig als we hetzelfde adres gebruiken voor het aanmelden van activiteiten.

Voor informatie en aanmelding met betrekking tot activiteiten in deze folder kun je mailen naar de predikant, ds@dearkonline.nl, of hem bellen op 06-38304109. Je zult dan vaak de voicemail krijgen, want de predikant neemt geen telefoon op als hij met iemand in gesprek is. Je kunt op zijn nummer ook een sms of WhatsApp-bericht sturen.