

# Waar kom je vandaan?

Lucas 1:26-38



Dit is Maria. Op een dag krijgt zij een heel bijzonder bericht. De engel Gabriël komt het haar vertellen.



Jozef stamt af van koning David. Jezus is een 'Zoon van David', een koningskind.

Vandaag aanwezig:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Groot nieuws voor Maria

Jezus is een koning. Toch begint zijn verhaal niet in een paleis, maar in een gewoon huis in de stad Nazaret.



## Nazaret: de woonplaats van Maria

Nazaret was een kleine stad in het noorden van Israël. Het lag niet ver van het Meer van Galilea. Er gebeurden niet vaak belangrijke dingen in Nazaret. Toch ging de engel Gabriël juist daar op bezoek!



Lucas, geschilderd door Guido Reni (1621)

## Verhalen van vroeger

De geboorte van Simson werd aangekondigd door een engel. Simson zou een begin maken met de bevrijding van Israël. (Rechters 13)

De geboorte van Jezus werd aangekondigd door de engel Gabriël. Hij vertelde dat Jezus voor eeuwig koning zou zijn over het volk van Jakob.



Er zijn veel schilderijen en liederen gemaakt over het bezoek van de engel!



Zou er ooit weer iemand op de troon van koning David zitten? En wat zou dat betekenen voor het land en voor de wereld?

Wat is het beste nieuws dat je kunt krijgen?

Maak samen een top 5!

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_