

Wat neem je mee?

Lucas 2:1-20

Jezus is geboren! Dat is geweldig nieuws voor de hele wereld. Hij zal laten zien hoe God voor mensen zorgt.



Vandaag aanwezig:

Handwritten notes area with horizontal lines.

Volkstelling

In de tijd dat Jezus geboren werd, was er een volkstelling. Iedereen moest zich laten inschrijven in de stad waar hij vandaan kwam. Zo wist keizer Augustus precies over hoeveel mensen hij de baas was. (En wie er belasting moest betalen.)



Hoeveel mensen zijn er vandaag in de kerk?

Hoeveel mensen zouden over de hele wereld kerst vieren?

Probeer het te schatten!

Verhalen van vroeger

De profeet Jesaja schreef: 'Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht.' (Jesaja 1:3) Daarom staan in de Kerststal vaak een os en een ezel. Door Jezus kunnen mensen ontdekken wie God is.



Het lied van de engelen:

Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft!

