

Voel jij dat ook?

Lucas 1:39-56

Dit zijn Maria en Elisabeth. Ze worden allebei moeder van een bijzonder kind.

Vandaag aanwezig:



→ Doordenkertje

(om te lachen en te zingen)
 Hoe kun je het best iemand aan het lachen maken?
 Door zelf te gaan lachen!
 En hoe kun je de wereld laten zingen?
 Door zelf te gaan zingen!

Wie kan de kerk aan het lachen krijgen?

Maria en Elisabeth

Als Maria op bezoek komt, maakt het kind van Elisabeth een vreugdedansje in haar buik.



Maria deed haar spullen in een tas en ging op reis. Ze wilde snel naar haar tante Elisabeth!



Magnificat

Het lied van Maria wordt het 'Magnificat' genoemd. Dat komt door de Latijnse vertaling, die begint met: *Magnificat anima mea Dominum.*

1. Ik juich en zing van bin - nen
 want God doet gro - te din - gen.
 Hij ziet mij zo - maar staan,
 Hij heeft mij goed ge - daan.

2. God zorgt voor kleine mensen,
 hoort arme-mensen-wensen.
 Door alle tijden heen
 laat Hij ons niet alleen.

Tekst: Erik Idema
 Melodie: Gerard van Hulst

HEILIGE GEEST: Elisabeth wordt vervuld met de heilige Geest. Dat is de kracht van God die in mensen werkt. Daardoor kunnen ze iets zeggen of doen dat niet alleen uit henzelf komt, maar van God. Symbolen van de heilige Geest zijn een duif, de wind of vuur.



Hier worden wij vrolijk van!

Schrijf of teken in dit vak waar jij vrolijk van worden. Je mag ook een foto inplakken.



Verhalen van vroeger

Toen Hama een kind gekregen had, zong ze een lied (1 Sam. 2). Ze zong dat ze vrolijk was dankzij de Heer, die arme mensen helpt en machtige mensen een toontje lager laat zingen. Het lied van Maria lijkt op het lied van Hanna.