

De toon is gezet

Lucas 1:57-80

Eerst kon Zacharias niet meer praten. Maar nu praat hij niet alleen, hij zingt!



Vandaag aanwezig:

Johannes =
De Heer
is genadig

Woestijn

Een woestijn is een plek waar het droog is. Het kan er heel warm zijn of juist heel koud. In de Bijbel heeft de woestijn een bijzondere betekenis: het is een plek waar mensen zich voorbereiden. Een plek om vol te houden en uit te zien naar de toekomst.

Johannes leefde in de woestijn totdat de dag aanbrak dat hij zich bekend maakte aan de mensen van het volk Israël.

Johannes wordt geboren

Elisabet was al oud, maar ze heeft toch een kind gekregen!



Zacharias schreef de naam van zijn zoon op een schijfje. Het was de naam die de engel hem verteld had.

Mooie namen

Wat is de mooiste naam die je kunt bedenken? Waarom vind je die naam zo mooi?

Blank lines for writing names and reasons.

Verhalen van vroeger

De profeet Jesaja zei: 'Maak in de woestijn een weg voor de Heer:' (Jesaja 40:3)
Zacharias zingt dat Johannes dat zal doen: 'Jij zult de weg klaarmaken, zodat de Heer kan komen.' (Lucas 1:76)

De achtste dag

Is een bijzondere dag. Een week heeft zeven dagen; zeven is het getal van de volheid. En acht... dat is nog net éénjtje meer. Acht is het getal van de Eeuwige. Daarom wordt Johannes op de achtste dag besneden.

Hoe zal het verder gaan met dit kind?

Lied van Zacharias

1. Ik juich en ik wil zing - gen
want God doet gro - te din - gen.

Hij redt ons al - le - maal,
een eeu - wen - oud ver - taal.

2. Hij heeft het laten weten door heilige profeten. Het licht schijnt overal, dat vrede brengen zal!

Tekst: Erik Idema
Melodie: Gerard van Huust

